

Voorleesverhaal: De schat in de grond en de bijzondere parel.

'Aan de kant!' roepen de vrienden van Jezus. 'Aan de kant! Geef Jezus de ruimte!'

Jezus lacht. 'Ik heb een idee,' zegt hij. Hij doet zijn sandalen uit en hij trekt zijn jas wat omhoog.

Dan stapt hij het water in en klimt in de boot van Petrus, die een stukje van de kant ligt.

Jezus gaat in de boot staan. 'Fijn dat jullie er allemaal zijn!' roept hij. 'Welkom. Ga maar lekker zitten.

Kinderen, jullie mogen vooraan. Toe maar. Jullie horen er helemaal bij. Ik ga jullie een verhaal vertellen.

Wie van jullie heeft weleens een gat in de grond gegraven?' Een paar kinderen steken hun vinger op.

Hanna heeft weleens een heel diep gat gegraven. En Janoa ook, vorige week nog, toen hij bij opa op het land was. Toen hebben ze samen een boomwortel uitgegraven.

'En wie heeft er bij het graven weleens een schat gevonden?' zegt Jezus. Een schat, een echte schat?

De kinderen kijken naar elkaar. De grote mensen kijken naar elkaar. 'Ik heb wel een keer een steen gevonden,' zegt een meisje. 'Een heel mooie steen. Als je hem nat maakte met spuug, dan glom hij.'

'En ik heb een kruik gevonden,' zegt een jongetje. 'Maar hij was wel een beetje kapot. Je kon er geen water meer in doen.'

Ik ga jullie een verhaal vertellen,' zegt Jezus. 'Het verhaal over de man die een gat in de grond graaft.

De man gaat aan het werk met zijn schep. Hij graaft en hij graaft, dieper en dieper, en ineens...

BOINK. Wat is dat? De man hoort iets.

Diep in de grond. Een stuk rots natuurlijk. De man graaft verder. En verder.

BONK doet de schep. BONK. De man bukt om beter te kunnen kijken. Is het wel een stuk rots, daar in de grond? Nee. Het lijkt wel een kistje. Wat zou daarin zitten?

De man kijkt om zich heen om te zien of er iemand in de buurt is. Nee, geen mens te zien. Hij gaat op zijn buik liggen, tilt het kistje voorzichtig uit de kuil en doet het open.

Er zit goud in. Een heleboel goud! En ook zilver. Allemaal kettingen en armbanden. De man stopt het kistje snel terug in de grond, hij schept de aarde terug in de kuil en hij stampet de grond aan. En dan rent hij naar huis. 'Vrouw,' zegt hij. 'Verkoop alles wat we hebben. De kleren. Het bed. De tafel.

'Wát?' zegt zijn vrouw. 'En de kussens en de dekens ook,' zegt de man. 'En de olielamp. En onze pannen. Verkoop die ook maar. En al het graan dat we in de schuur hebben liggen.' De vrouw verkoopt alles.

Het bed. De kleren. De dekens. De olielamp. Het graan. 'En nu?' zegt ze tegen haar man. 'Nu hebben we helemaal niks meer. 'Wacht maar af,' zegt haar man. Hij gaat naar de buurman. 'Hallo buurman,' zegt hij. 'Dat stukje land, daar bij de heuvel. Waar je nooit wat mee doet, omdat het er veel te droog is. Mag ik dat van je kopen? Voor vijftig zilveren munten.

'Nee,' zegt de buurman. 'Dat is veel te weinig. Ik wil er honderd zilveren munten voor hebben.'

'Goed dan,' zegt de man, en hij geeft al zijn geld aan de buurman. En dan rent hij terug naar de plek waar hij eerder gegraven had. Hij graaft zijn schat op. Want de schat ligt nu in zijn eigen stukje land.

Hij is heel blij. Wat een geluk heeft hij met zo'n mooie schat!

'Ik wil ook een schat vinden,' zegt Hanna. 'Weet je,' zegt Jezus. 'Er is een heel grote schat die jullie allemaal kunnen vinden. Het is Gods nieuwe wereld. Die zie je nog niet, hè? Het lijkt wel of hij verstopt zit, net als een schat die diep in de aarde zit. En Gods nieuwe wereld is zo mooi - je zou er gewoon alles voor willen verkopen om dáár bij te mogen horen.

'Jezus vertelt nog een verhaal. 'Er was eens een koopman die parels verkocht. Parels zijn duur.

Ze groeien onder water, in een oester, dat is een soort schelp. Op een dag loopt de koopman over de markt. Hij ziet een schelp met de allermooiste, allergrootste parel die hij ooit gezien heeft.

Die moet hij hebben. 'Wat kost deze?' vraagt hij. 'Honderd zilveren munten,' zegt de verkoper.

'Bewaar hem alsjeblieft voor me,' zegt de koopman. Hij gaat snel naar de markt en verkoopt alles wat hij heeft. En hij rent daarna meteen terug naar de markt.

Hijgend komt hij aan. 'Alsjeblieft,' zegt hij, en hij geeft al zijn zilveren munten aan de verkoper. En hij krijgt de allermooiste parel van de wereld.

Zo is Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld is de grootste schat waar je naar op zoek kunt gaan. De allermooiste parel die je kunt vinden. Als je Gods nieuwe wereld ziet, dan weet je: 'Dáár wil ik bij horen. Wat het ook kost.' De grote mensen en de kinderen knikken. Ze lachen. Gods nieuwe wereld, daar willen ze allemaal bij horen!

